

TER NACHTEGAELE

Christiane was jarig op 1 februari!

Wij wensen jou een jaar met elke dag veel zon en alleen maar positieve dingen als dat eens even kon.

Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk, dan kan het nieuwe levensjaar zeker niet meer stuk.

Gelukkige verjaardag!



TER NACHTEGAELE



Met jou vier ik de liefde, bezegeld met een kus, vandaag en morgen, alle dagen dus.



Monique & Freddy
Willy & Annie
Ronny & Marijke
Hilaire & Clara
Isabelle & Dirk
Wilfried & Carine
Nicole & Charles
Georges & Daniëlle
Willy & Marie-Louise
Denise & Ignace
Christiane & Fernand



TER NACHTEGAELE



TER NACHTEGAELE



TER HAUWE



Aan het begin van elke maand wordt "Ons Gazetje" door menig bewoner van Ter Hauwe bekeken en gelezen...



TER HAUWE



Traditiegetrouw: lekkere, verse pannenkoeken op Maria Lichtmis...



...en artisanale oliebollen op Vette Dinsdag!
Smullen maar!



TER HAUWE

Veel LIEFDE op
14 februari
@Ter Hauwe!
Het personeel
zorgde voor een
heus
LIEFDESBUFFET
voor de
bewoners...



TER HAUWE

Met z'n allen
genieten van
de eerste
zonnestrallen
in februari...



PASTORAAL



Om even terug te kijken



Uit de Nieuwjaarsbezinning voor personeel op donderdag 1 februari.

... Geef elkaar een pluim

want 'als iemand een pluim geeft, krijgt die vleugels'.

Bij het naar buiten gaan geven we aan jullie een pluim.

Voor al het mooie, het goede, het sterke, het onzichtbare, het lieve dat jullie geven aan een ander.

Aan het onthaal willen we alle pluimen voor een tijdje bundelen.

Symbool van veerkracht die groter wordt, wanneer we deze delen met elkaar.

Iedereen maakt af en toe 'wrijving' mee in het leven.

Maar het is de verbondenheid met de anderen die ons meestal weer doet opstaan en verder gaan.

Het zijn de anderen die vaak ook zorgen voor de 'glans'.

Laat elkaars ogen glinsteren.

Haal het mooiste en het beste in elkaar naar boven.

Misschien is dit de mooiste wens die wij kunnen meenemen voor het jaar 2024 en ook daarna.



Tijdens de eucharistieviering na MARIA LICHTMIS hebben we 4 maal licht ontstoken. In ons gebed verwoordden we het verlangen naar zegen en geluk voor dit pril en wonder leven.

Een lichtje voor

Léah, dochter van Phaedra (Ter Nachtegale)

Ayleen, dochtertje van Chloë (Ter Leemputte)

Liliana, dochtertje van Kasha (Keuken)

Michail, zontje van Tuba (Ter Nachtegale)

Dat jij leven brengt overal waar je zal komen.

Dat er zoveel schoonheid op je weg ligt

dat je de verwondering bewaart.

Dat er genoeg licht in jou is

om de schaduw toe te laten.

De kaarsjes werden meegegeven naar huis.

PASTORAAL



Om samen te vieren
We gaan SAMEN de weg naar PASEN.

Vrijdag 1 maart	10.15u	Woorddienst met communie
Woensdag 6 maart	10.15u	Eucharistieviering
Donderdag 7 maart	15u	Kruiswegmeditatie
Vrijdag 8 maart	15u	Viering met zegen en zalving voor de bewoners van Ter Hauwe en Ter Leie
Zondag 10 maart	10.15u	Eucharistieviering
Woensdag 13 maart	10.15u	Eucharistieviering
Vrijdag 15 maart	10.15u	Woorddienst met communie
Vrijdag 15 maart	15u	Viering met zegen en zalving voor de bewoners van Ter Straeten en Ter Wijngaerde
Woensdag 20 maart	10.15u	Eucharistieviering
Vrijdag 22 maart	15u	Viering met zegen en zalving voor de bewoners van Ter Leemputte en Ter Nachtegalee
Zondag 24 maart	10.15u	Palmzondag Viering met de wijding van palmtakken
Donderdag 28 maart	15u	Witte Donderdag Herdenking van het Laatste Avondmaal
Vrijdag 29 maart	15u	Goede Vrijdag Herdenking van het lijden en de dood van Jezus.
Zaterdag 30 maart	15u	Stille Zaterdag Paaswake met wijding van Licht en Water
Woensdag 3 april	10u15	Eucharistieviering
Zondag 7 april	10u15	Eucharistieviering

PASTORAAL



Boodschap van leven en licht

En de dood zal niet meer zijn.
 Hoezo?, hoor ik jullie denken bij deze woorden,
 we leven midden in de dood.
 En toch gebeurt het steeds opnieuw.
 Wie lief heeft, naaste wordt, macht uit handen geeft,
 luistert naar kwetsbaren, doen wat moet gedaan:
 recht voor ieder mens, die brengt honderdvoudig leven.

Opstandingsgeloof kan sterk zijn!

De evangelist Marcus geeft een eigen toevoegsel aan het lijdensverhaal. Toen men Jezus gevangen nam, was er een leerling die hem probeerde te volgen. De soldaten wilden hem grijpen, maar hij wist te ontkomen door zijn kleding achter te laten en naakt verder te lopen.

Niet zomaar een pittig detail. En juist deze jongeman zit met Pasen bij het lege graf. Hij zegt tegen de vrouwen dat ze geen schrik moeten hebben, dat Jezus leeft en hen voorgaat naar Galilea. Hij vraagt hen ook om het aan de anderen te vertellen.

Galilea, daar waar Jezus voor mensen zorgde, verwachtingen losmaakte bij mensen die ademloos naar hem luisterden. Naar die plek van ontmoeting moeten ze terugkeren, herinneren wat hij gezegd en gedaan heeft.

Samen met die eerste leerling mag het ook ons doordringen: dat er iets nieuws komt dat haaks staat op deze gangbare wereld!

Vrij uit de liturgieboek van Broederlijk Delen.

Wat voelt het zalig aan
 als **vergeven** nieuwe kracht geeft
 en je de andere weer nabij kan zijn.

Wat voelt het zalig aan
 als **stilte en eenvoud** je ruimte geven
 om te delen met anderen.

Wat voelt het zalig aan
 als **vriendschap en liefde** mensen bijeenbrengt
 en het anders zijn geen rol meer speelt.

Zou dat zalig gevoel hetzelfde geweest zijn
 die paasmorgen toen de steen was weggerold
 en het graf leeg bleek te zijn,
 toen 2 mannen in het wit zeiden:
 Hij gaat jullie voor.



Zou men toen voor het eerst gezegd hebben: ZALIG PASEN?

Antoon Vandeputte

MUZIKALE BINGO



ZILVERLINDE

Jarigen van de maand...



Mevr. Willya Ameeuw wonende in flat 208 is jarig op 1 maart
Mevr. Lieve Roemans wonende in flat 002 is jarig 3 op 3 maart
Mevr. Marie- Louise De Wolf wonende in flat 005 is jarig op 10 maart
Mevr. Els Provoost wonende in flat 202 is jarig op 17 maart
Dhr. Robert Depree wonende in flat 207 is jarig op 21 maart
Mevr. Maria Smets wonende in flat 211 is jarig op 24 maart
Mevr. Gilberte Loose wonende in flat 207 is jarig op 28 maart

Wij wensen deze mensen van harte een gelukkige verjaardag toe!



Wat valt er te beleven @ Zilverlinde

We doen aan gymnastiek op donderdag 7, 14 en 28 maart
Welkom van 10.15u tot 11.00u in zaal Lindehove

Op dinsdag 5, 12, 19 en 26 maart verwelkomen José en Daniëlle jullie
op de sjoelnamiddag.
Welkom vanaf 14.30u in zaal Lindehove

Welkom op de Filmnamiddag op donderdag 14 maart
om 14.30u in de polyvalente zaal

Op dinsdag 12 maart gaat het voorleesuurkje met Riet en Willy
door en dit van 10.00u tot 11.00u

Op donderdag 28 maart gaat er een Bingonamiddag doorwelkom vanaf
14.30u in zaal Lindehove

ZILVERLINDE

We verwelkomen in ons midden...

In de maand maart neemt Dhr. Tousseyn Roger
zijn intrek in flat 105.
Roger wij hopen dat jij je gauw thuis mag voelen in ons midden!



Enkele hartverwarmende quotes...



Hou ouder ik word,, hoe meer ik beseft dat de dingen in het leven
die niets kosten, het meest waardevol zijn.

Wacht niet op een goede dag, maak er één.

Een goede daad gaat nooit verloren,, wie goedheid zaait oogst vriendschap,
wie vriendelijkheid plant, oogst liefde...



De mensen die naar je kijken met een blik van liefde en zorg
zijn de schatten om te omarmen..



Lachen met Bazel...

Bazel komt thuis na een uitputtende dag rondlopen door de straten van Heist. Hij laat zich in de zetel vallen en roept: "Rap Flavie, bring me zere een pinte, voor da't begint". In één slok werkt Bazel de pinte naar binnen en hij zegt: "Zere Flavie, nog een pinte, voor da't begint". Twee minuten later roept Bazel terug "Rap Flavie, gif mie nog een pinte, voor da't begint". Flavie schiet in een franse collère en roept "Nu ist genoeg hé, ga je weeral de ganse avond zitten pintelieren?" "Lap" zegt Bazel, "zie je wel, tis begon'n".

Bazel en Hector maken een wandelingetje en vinden 1000 frank.
"Weet je wat" zegt Hector, "we kopen voor 990 frank Duvel en voor 10 frank brood".
Bazel frons zijn wenkbrauwen en zegt "Maar Hector, wat moeten we met al dat brood?"

Na 40 jaar trouwe dienst bij de spoorwegen gaat Bazel op pensioen. Als bedanking krijgt hij een treinwagon om achter in zijn tuin te zetten.

Hector wilt dat geval toch wel een keer komen bekijken, en hij ziet Bazel met een grote sigaar in zijn mond in de gietende regen buiten op de trap van zijn wagon zitten.

"Bazel, waarom zit je niet binnen, met zulk weer?" vraagt Hector. "G'hebt het niet gezien zeker", antwoord Bazel, "de wagon die ze me gestuurd hebben is één voor niet - rokers!".





Sint Valentijn @ Avondrust



Cupido schoot zijn pijlen af op 14 februari...

Cupido schoot zijn pijlen af op 14 februari...

URBAN WALK & RUN

URBAN WALK AND RUN

6 april

Woonzorgcentrum avondrust Jabbeke

Inschrijvingsprijs: **3€ kidsrun**
6€ voorinschrijving
8€ op de dag zelf

Tijdstip: **Zaterdag 6 april**
Welkom vanaf 14u
Start kidsrun 14u30
Start walk&run 15u
Tombola om 17u30

Adres: **De manlaan 50/C,**
8490 Jabbeke

Inschrijven
Via Q code



beobank



Delcour



All Athletes



IDEEËNFORMULIER

Hebt u een idee? Laat het ons weten.

.....
.....

Deponeer dit in de ideëenbus
(kunt u vinden aan de brievenbus in het onthaal)

KLACHTENFORMULIER

AFDELING

Ter Nachtegale - Ter Wyngaerde - Ter Leie - Ter Leemputte - Ter Straeten - Ter Hauwe

DATUM VAN VANDAAG

.....

FORMULERING KLACHT

.....
.....
.....
.....